



Verdenskortet har historie tilbage til 1888, hvor skaberen, Søren Poulsen, blev født. Han brugte 25 år af sit liv på at bygge Verdenskortet med primitive redskaber. Verdenskortet har en spændende historie og har været åbent for offentligheden siden 1944, hvor Søren Poulsen gik i gang med sit enorme projekt. Verdenskortet har siden givet gode og lærerige oplevelser til tusinder af mennesker og er en vigtig institution i danmarkshistorien.

Verdenskortet ønsker at lave et projekt, som skal give gæsterne større viden om verden på en læring og sjov måde.

Projektet tager sit udgangspunkt i område på ca. 200 m<sup>2</sup>, som laves til et vidensområde om Verden. Her bliver der opsat 9 stk. dobbeltsidet billboards med viden, billeder og fakta om de



forskellige lande. f.eks. Anarktis, Afrika, Skandinavien mf. Verdenskortet har i samarbejde med forlaget Legind, skaffet rettigheder til brug af materiale fra "Familiens Verdensatlas". Legind fandt projektet yderst interessant og ønskede at deltage i projektet.

Området, som tages i brug, er en dejlig gran lund med udsigt over den Verden, som Søren Poulsen skabte. Gæsten kan gå ind i området fra begge sider og vil

ved indgangene til området gå ind i en "lund" med træflis og grantræer rundt i området, og her iblandt vil der være billboards bygget i serbiersk lærk, som måler ca. 2 meter i bredden pr. stk. Der vil blive opstillet 9 dobbeltsidet buildboards. (altså 18 forskellige vidensskilte, som kan skiftes ud fra sæson til sæson).